

JANNEKE'S WERELD



BIOLOOG EN VERMAARD BOTANISCH TEKENAAR JANNEKE BRINKMAN
SCHRIJFT OVER DE KLEINE EN GROTE DINGEN IN HAAR LEVEN.



JANNEKE BRINKMAN

Het mode-gen

Ik ben sinds jaren weer eens naar een gala geweest, één van de vele festiviteiten ter gelegenheid van 450 jaar Leidens Ontzet. Samen door de stromende regen naar de eeuwenoude Leidse Pieterskerk vlakbij. Mijn man Elco hijst zich in zijn smoking die hem na al die jaren nog steeds past. Ik ga eerst op zoek in 'de kastenkamer' waar, tussen de skikleding en mijn bruidsjurk van 53 jaar geleden, mijn avondkleding hangt. Shoppen in je eigen kast is echt niet zo gek in deze dure tijd. Ik vond nog een avondbroek van Mart Visser, een top van Armani van tien jaar geleden en een



fluwelen jasje. Gelukkig heb ik heel veel bewaard, want ik vind het - net als mijn moeder - heel moeilijk om goede en mooie dingen weg te doen. Nooit koop ik iets online, want ik wil het graag op mijn gemak passen, voelen en kijken hoe het staat. Kleur, vorm en details zijn belangrijk, net als bij het schilderen. Mijn moeder had dit ook. Op haar 90ste zag ze er nog leuk uit. Op een open dag van de universiteit verscheen ze met hoed en naaldhakken in een prachtig mantelpak en met een fraaie leren tas. En dat tussen de biologen die daar toen op sandalen en in truien liepen. Onze dochters hebben ook wel zo'n soort mode-gen. En onze kleindochters? We zullen het zien. Zodra zij komen logeren, gaan we altijd shoppen en daarna geven ze met elkaar een modeshow voor opa, die dat allemaal prachtig vindt.



Het Zoete Land

Deze foto is genomen in de buurttuin Het Zoete Land in Leiden. Het is een feest om daar in alle vroegte naartoe te lopen. Je mag er bloemen plukken of bijvoorbeeld boontjes, bieten en aardbeien. Onze kleinkinderen vinden het reuze spannend om daarbij te helpen. Vele vrijwilligers vertellen hoe ze moeten plukken, snijden en knippen en ze bestuderen aandachtig hoe groenten, bloemen en kruiden groeien en bloeien. Deze stadstuinderij floreert inmiddels

tien jaar en begon op een kale zandvlakte. Naast korfbalvelden ligt er nu een groene oogsttuin. Een oase waar de buurt elkaar kan ontmoeten. De grond wordt er langzaam rijker met steeds meer regenwormen, torretjes, vlinders en lieveheersbeestjes die de luizen helpen opruimen. Dit houdt elkaar in balans, er komt geen gif aan te pas. Vruchtwisseling helpt ook de bodem te voeden, zoals bonen afwisselen met kolen. Dan hoeft je minder te bemesten. Gezond voedsel van een gezonde bodem. Een heerlijke plek om van te genieten midden in de stad. Zoiets gun je iedere buurt en zijn bewoners.



Beeld: ARCHIEF

Janneke (76) is getrouwd met voormalig politicus Elco Brinkman en heeft een zoon, twee dochters en twaalf kleinkinderen.

