

JANNEKE'S WERELD



BIOLOOG EN VERMAARD BOTANISCH TEKENAAR JANNEKE BRINKMAN SCHRIJFT OVER DE KLEINE EN GROTE DINGEN IN HAAR LEVEN.



JANNEKE BRINKMAN

TULPEN OP HERHALING

Het voorjaar komt er nu echt al aan. In de tuin hangt een groene waas en zie ik dikke knoppen aan de magnolia. Op tafel staan gekortwielde tulpen. Ooit, bij een deftige afscheidslunch, had de bekende creatieve bloemist Menno Kroon uit Amsterdam dat bedacht: heel veel kleine vaasjes met kleurrijke tulpen. Ik doe het nu nog steeds zo.



Boeiende biografie

Met veel plezier las ik Pieter Bootsma's prachtige biografie over het bijzondere leven van oud-minister Jan de Koning (1926-1994). Een beminnelijk mens. Hij was vier keer minister. Als minister van Sociale Zaken de steunpilaar van Ruud Lubbers in de roerige bezuinigingsjaren 80 van de vorige eeuw. "Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan", was zijn lijfspreuk. De moeilijkste beslissingen nam en verdedigde hij succesvol met een vriendelijke glimlach en gezag. Kom daar tegenwoordig nog eens om...! Als 17-jarige zoon van een gereformeerde burgemeester in Zwartsluis trad hij toe tot het gewapende verzet tegen de Duitsers. Op zijn 19de nam hij na de Tweede Wereldoorlog deel aan de politionele acties in voormalig Nederlands-Indië. Zware jaren voor hem, waarin hij ook nog eens zijn broer verloor. Hij trouwde met zijn Surinaamse studiegenote Molly van Rellum. In Zwartsluis werden zij op de dijk nagestaard; velen hadden daar nog nooit een donkere vrouw gezien. Smoorverliefd waren ze. Hun twee zoons verloren hun vader helaas al op diens 68ste. Wat had ik graag gezien dat deze aimabele én daadkrachtige rasbestuurder in de huidige gepolariseerde politiek nog een rol zou spelen.



Blijven doen wat je leuk vindt!

Professor Scherder heeft gelijk: wanneer je wat ouder wordt, moet je bewegen en blijven doen wat je leuk vindt. Dat houdt je op de been, ook als het eens wat tegenzit. Zo ervaar ik het ook, nu op mijn 76ste. Tulpen schilderen, een bloemen kwartetspel ontwerpen. Vlinders en insecten uit een doos naar mijn tekenpapier. En niet te vergeten: genieten van de kleinkinderen. Een kleindochter stuurde een mailtje met enkele foto's van een bezoekje met klasgenoten aan het Binnenhof. Daar mochten ze de minister-president vragen stellen voor hun schoolwerkstuk. Het leek wel alsof nieuwe generaties harder staan te springen om het stokje over te nemen naarmate de formatie in Den Haag langer duurt!

Beeld: Janneke Brinkman en archief



Janneke (76) is getrouwd met voormalig politicus Elco Brinkman en heeft een zoon, twee dochters en twaalf kleinkinderen.

