

BIOLOOG EN VERMAARD BOTANISCH TEKENAAR JANNEKE BRINKMAN SCHRIJFT OVER DE KLEINE EN GROTE DINGEN IN HAAR LEVEN.



JANNEKE BRINKMAN

KLIMMENDE WINDE



Leiden zit weer vol met nieuwe studenten die elkaar gretig ontdekken in de schitterende oude binnenstad. Kennismaken met elkaar, spannende studies, gezellig drukke straten en de introductie tot het verenigingsleven. Opeens is er een ander leven dan op de middelbare school en thuis bij je ouders. De stad ligt bezaaid met fietsen en feesten zijn er overal en tot diep in de nacht. Ook in het studentenhuus even verderop, waar meisjes en jongens (vol testosteron) elkaar luid proberen te versieren. Tegen een ander studentenhuus had ik deze woekerende klimplant ontdekt. Aan een studente op de bank ervoor vroeg ik of ik er een stukje van mee mocht nemen. "Ja hoor!", maar ze had geen idee waarom. "Het is om te schilderen vanwege die uitdagende kleuren." Ze nipte verder aan haar glaasje en op mijn atelier kwamen er steeds meer van die hemelsblauwe bloemen uit. Zo had ik mijn eigen feestje - om te schilderen. Maar gelukkig niet meer tot diep in de nacht.

POES OP HET DAK

"Oma, oma, er is iets heel ergs gebeurd. Onze poes is uit het badkamerraam op het snikhete dak geklommen en toen kon ze er niet meer af. We hebben 112 gebeld en toen heeft de brandweer geprobeerd haar te pakken. Maar ze was zó bang, ze liep weg door de goot en het werd steeds warmer. Zó zelig. Een paar uurtjes later zat ze er nog steeds. Toen is de brandweer weer gekomen, want die moest eerst ergens anders een brand blussen. Maar ook nu kregen ze die vreselijk bange poes niet te pakken. Ze is van de hitte toen van driehoog gevallen of gesprongen..." Terwijl het wereldleed van ons tv-scherm spatte, kwam onze kleindochter woorden te kort om deze bitterzoete Amsterdamse minirealiteit te beschrijven. Toen ze weer even op adem was gekomen vertelde ze dat ze met haar moeder naar de dierenarts was gegaan. Die had allemaal foto's gemaakt. Het beestje had niks gebroken. Ze was snel gekoeld en aan een infuus gelegd, "want, oma, Tiffany was oververhit tot wel 41,5 graden! En nu ligt ze gelukkig weer thuis te slapen naast haar kattenzusje Dior. Ze heeft er niks aan overgehouden."



Lekker lezen



We hadden wisselvallig weer in onze vakantie. Eindelijk wel tijd om binnen lui liggend op de bank of in een zonnige tuin je te verliezen in verhalen over de levens van anderen. Hoe mensen met elkaar omgaan, akelige dingen, mooie liefdes en reizen in je eigen hoofd meemaken. 'Het Lied van Ooievaar en Dromedaris' door Anjet Daanje is een dikke pil, maar kreeg wel de Libris Literatuurprijs. Ze liet zich inspireren door leven en werk van de 19de-eeuwse schrijfster Emily Brontë. Prachtige verhalen over het roerige leven van de hoofdpersoon, die al overleden is als het boek begint. Ik houd van detectives, zoals de gruwelijke 'Laatste Weduwe' van Karin Slaughter. 'Alter Ego', de laatste thriller van Esther Verhoef, is ook een aanrader. Dat gaat over een meesterkok, een soort Jonny Boer. Onze jongste dochter zei: "Mam, je moet toch ook eens 'De zeven zussen' van Lucinda Riley lezen, dat zal je best leuk vinden." Ze had gelijk. Het leven van de oudste zus brengt je naar Rio de Janeiro om daar haar leven te ontfaalen. En naar Parijs en opwindende liefdes. Gelukkig zijn er nog zes zussen, dus voorlopig kan ik vooruit. Mijn atelier kan niet wachten, maar onze volle leestafel vraag ik nu even om geduld.

Beeld: ARCHIEF

Janneke (75) is getrouwd met voormalig politicus Elco Brinkman en heeft een zoon, twee dochters en twaalf kleinkinderen.