



## KLAPROZEN

Overall om je heen kun je ze nu zien met hun onwaarschijnlijk heldere kleur rood. Die kleur vermiljoen komt zo uit mijn tubetje verf. Net als velen ben ik er dol op. Als je die tere bloemblaadjes van de klaprozen wilt schilderen, moet je snel zijn, want na een uurtje hangen ze er al gekreukeld bij. Ze zijn een dankbaar onderwerp om er nog vlinders en bijen bij te schilderen en misschien binnenkort ook met onze nationale bloem, het madeliefje.



## HOE OUD?

Kortgeleden vierde ik de verjaardag van een 85-jarige. Hij was nog vitaal, krachtig en vrolijk. Een grote groep mensen kwam lunchen. Zolang zoiets nog kan, moet je dat doen; anderen laten delen in je levensvreugde. Hij noemde de honderdjarige oud-minister Henri Kissinger als lichtend voorbeeld. Die bleef doorwerken en het oog op de toekomst van de hele wereld houden. Waardoor worden sommige mensen zo oud? Dat schijnt ook te maken te hebben met een opgewekte geest. Het belangrijkste in hun leven is niet hun baan of status, maar samen met familie en vrienden zo lang mogelijk genieten van de simpele dingen in het leven. Intussen probeer ik te leven alsof ik honderd mag worden. Wandelen en scrabbelen. Blijven werken en wonen in een huis met veel trappen. Blijven bouwen aan dierbare herinneringen. En verder zien we wel wat er nog op ons af komt. Nee, we hebben geen plan B. Zorgen komen er heus straks ook, maar dat is geen reden om nu te zitten klagen.



Henri Kissinger

## MUIZEN

Het rook de laatste tijd nogal vreemd in huis. Uiteindelijk vond onze hulp een dode muis achter een deur. Die komen via de meterkast binnen. Ze scheuren de vuilniszakken open en 's nachts bleken ze ook ons brood op de keukentafel te hebben aangevreten. Her en der lagen hun hagelsgdrolletjes. Ik hoorde 's nachts weleens gerommel in de prullenbak op mijn atelier. Eerlijk gezegd dook ik dan dieper onder de lakens. Vriendinnen zeiden dat ik een poes moest nemen. "Als je maar weet dat ik dan ergens anders ga wonen!", aldus mijn maatje.

