

Janneke

mijn wereld



Janneke Brinkman (72) is bioloog en botanisch tekenaar, bekend om haar aquarellen van de natuur, vooral bloemen. Op deze plek schrijft Janneke met regelmaat over de kleine en grote dingen in haar leven. Ze woont in Leiden en is getrouwd met politicus Elco Brinkman. Ze heeft een zoon, twee dochters en elf kleinkinderen.

JANNEKBRINKMANSALENTIJN.NL



Floriworld: ogen te kort

Deze zomer gingen we naar Floriworld. Onderweg door Aalsmeer toonde de wereldberoemde Hollandse sier- teeltsector ondanks de corona gelukkig toch al weer zijn veerkracht. Binnen val je van de ene zaal in de andere voor steeds meer indrukwekkende verrassingen. Deels met echte bloemen en planten en deels in een virtuele wereld vol technologische hoogstandjes. Je treft er een rijk gevarieerde schoonheid, van een klein boeketje tot hele bossen en trossen. Nu ben ik in de flora toch langzamer- hand echt wel wat gewend geraakt, maar hier kwam ik

direct ogen te kort. Je vermaakt je vast en zeker met een bruidegom die het boekje voor zijn vertwijfelde bruid was vergeten. Je maakt duizelingwekkende tochten door het bloemen- en plantenrijk. Het was een kleurenpalet waar ik totaal jaloers op ben geworden. We konden al direct bij de uitgang nagenieten van onze eigen bloemen- voorkeur met een veilig of bloemenschikken. Wat een nieuwe energie! Gelukkig maar. We gaven elkaar opgewekt een elleboog aan het einde van deze zomer met veel mooi weer, maar toch, eerlijk gezegd, ook wel somberheid. Vooral niet vergeten een fotoestel mee te nemen. Na al deze experienceshows kunt u dan met uw eigen beelden nog jarenlang thuis tussen de bloemen paraderen. Geniet ervan!



Verdriet en geluk

De natuur is nu zo mooi. Met het erg warme weer fietsten we graag. Je vangt een beetje wind en dan zie je op je gemak de fraaiste tuinen langskomen. Boerderijtuinen, stadstuinen, parken, bermen en plantsoenen en niet te vergeten tegeltuintjes in opengebroken stoepen. Overal bloeien de hortensia's in roze, wit en blauw. Ook in onze tuin worden die nog steeds weelderiger. Deze oorspronkelijk witte bloemen komen uit bakken die ter gelegenheid van het huwelijk van één van onze dochters bij de voordeur stonden. Bruidsbloemen dus, die het nu in de volle grond steeds beter doen. Net als hun huwelijk... Destijds moest haar huwelijk uitgesteld worden door ziekte. Geen kerk, geen receptie, et cetera. Maar na enkele jaren stond ze dan toch als gelukkige bruid naast haar stralende man. Haar haar was weer terug en beeldig gekapt. Met haarlak bleven de (toen nog) plukjes in het gareel. Intussen hebben ze hun handen vol aan drie kindertjes, terwijl hun werk elke dag ook roept. Verdriet en geluk liggen soms dicht bij elkaar. Chemokuren vertellen je nooit tevoren wat jouw uitslag zal zijn. Als het dan goed gaat, is zo'n huwelijksdag uiteindelijk dubbel feest. Daar blijven deze verkleurende hortensia's door de jaren heen stille én opbeuren- de getuigen van.

