

Janneke mijn wereld



Die onverzettelijke Churchill

U mag de film 'Darkest hour' niet missen. Winston Churchill - een Oscarwinnende rol van acteur Gary Oldman - staat voor een immense taak als hij premier Chamberlain opvolgt in mei 1940. Hij houdt bevoegen speeches voor de radio en in het parlement, doordrenkt van daadkracht en optimisme om de Duitse vijand te verslaan. Maar binnenskamers is hij daar somber over. Zijn devies was: 'We must conquer and conquer we shall!' En: 'Niet onderhandelen als je hoofd al in de bek van de tijger zit.' Met onverzettelijkheid, samenspel met moedige burgers en soldaten weet hij met een burgervloot meer dan 300.000 man uit het belegerde Duinkerken naar huis te laten komen. Zijn moed om tegen de stroom in door te gaan werd beloond ondanks vele tegenslagen. Aan de wekelijkse met whisky en sigaren doordrenkte lunch vroeg koning George VI hem eens: "Hoe houdt u dit vol?" Waarop Churchill antwoordde: "Just practice, Your Majesty."



Janneke Brinkman (70) is bioloog en botanisch tekenaar, bekend om haar aquarellen van de natuur, vooral bloemen. Op deze plek zal Janneke met regelmaat schrijven over de kleine en grote dingen in haar leven. Ze woont in Leiden en is getrouwd met politicus Elco Brinkman. Ze heeft een zoon, twee dochters en elf kleinkinderen.

JANNEKEBRINKMANSALENTIJN.NL

Vitaal oud worden

Deze maand ben ik zeventig geworden en dat betekent steeds harder werken om er goed uit te zien en lenig te blijven. De tijd voor onderhoud aan mijn lijf op de gym, haarverven en het smeren tegen rimpels komt helaas in mindering op mijn tijd voor schilderen. Enfin, het schoonheidsideaal is niet langer een supergladde huid, een platte buik en dijen zonder putjes.

Nee, zegt men, mooi zijn zit van binnen. In karakter en levenshouding. Open en positief naar je omgeving, geen stress. Bezig blijven en genieten, want ouder worden kan ook heel leuk zijn. Je hoeft je niet meer zo te bewijzen, een baan te zoeken of een huis. En er is meer tijd om van de rest van je leven te genieten.

Zeker, er is ook somberheid, maar laten we de tijd nemen om de zon op te zoeken zo lang dat nog kan. De bollen zijn al boven de grond. Het voorjaar komt er gelukkig weer aan en dat helpt!

Begin en einde

De laatste week van februari was vol contrasten. 's Middags naar de crematie van een familielid. Toen naar het VU-ziekenhuis waar al onze elf kleinkinderen zijn geboren; dit keer 's nachts een prachtige kleinzoon. De volgende dag naar de uitvaart van oud-premier Lubbers. Begin en einde van het leven in 2x24 uur. That's life, maar je moet wel de tijd nemen om er langer bij stil te staan. Soms is er het einde van een droom, dan weer het einde van een tijdperk. Maar gelukkig steeds ook weer een nieuw begin. Wat zal dit kleine mannetje in de toekomst allemaal tegenkomen? Hopelijk mogen we er nog lang van genieten, maar bij elke foto met hem samen wordt de vraag aan onszelf luider: is dit de laatste?

