

# Janneke mijn wereld



*Janneke Brinkman (68) is bioloog en botanisch tekenaar, bekend om haar aquarellen van de natuur, vooral bloemen. Op deze plek schrijft Janneke regelmatig over de kleine en grote dingen in haar leven. Ze woont in Leiden en is getrouwd met politicus Elco Brinkman. Ze heeft een zoon, twee dochters en tien kleinkinderen.*

*jannekebrinkmansalentijn.nl*

## Mermaid

Vlak voor onze vakantie begon toch nog even naar het tuincentrum om rozen te kopen. Uitbundig, weelderig en geurend in een waaier van kleuren: roze, paars, geel, rood en wit. Er zijn nog een paar lege plekje in onze toch al bomvolle tuin. Deze prachtige gele klimroos Mermaid met oranje meeldraden stond tegen de muur van het oude Engelse kasteel Bowood. Het was lastig om te schilderen, want zij laat snel haar bloemen hangen. Maar nu ga ik het vanuit mijn eigen tuin

weer proberen. In het Rosarium van de Leidse Hortus staan oude wilde rozen van waaruit door kruisingen de meeste tegenwoordig algemeen bekende soorten zijn ontstaan. En tussen al die rozen staat een zonnewijzer met de hoopgevende tekst: "Ik tel alleen de zonnige uren". Zo is het, het hele jaar door!



## SMULLEN

Ik vind het heerlijk om zelfs aan tafel over eten te praten. Mijn ouderlijk gezin was - en is - net zo. Terug van een reis beginnen ze niet over een tentoonstelling die ze hebben gezien of een kathedraal, maar wat ze gegeten hebben. Onze kinderen hebben deze tic overgenomen en struinen graag langs planken vol kookboeken in onze keuken op zoek naar een nieuw recept. De mannen voorop. Ik kan niet genoeg krijgen van koks die op tv laten zien hoe je een goede beurre blanc maakt. En nu heb ik onze oudste kleinzoon (12) kunnen inlijven in dit gilde van fijnproevers. Hij heeft zijn eigen groentetuintje in het wijkpark met reuzecourgettes, sjalotten en bieslook en maakt daarmee de lekkerste courgettesoep met room, kippenbouillon en knoflook. Die goede smaak heeft onze stamhouder vast geërfd van mijn vader, zijn eigen vader en van mij. Ik kan niet wachten met proeven.

## FRUIT & FLOWERS

Dit seizoen kent een overvloed aan vruchten en bloemen. Ik krijg er nooit genoeg van om ernaar te kijken en ervan te eten. Dartele vlinders eromheen verhogen de feestvreugde en thuis eten we elke dag van mijn zelf ontworpen servies met vruchten en bloemen erop. Een grote winkelketen stopte ermee, maar een andere neemt nu haar plek in en dus kan ik de gaten in mijn servieskast weer aanvullen. Immers, iedereen laat toch weleens iets uit zijn handen vallen? Mooi dekken is zo een feestje met een kleed en een bloemetje uit de tuin. Daarom blijf ik in dit bloeiende seizoen gulzig plukken. Zelfs in mijn vakantie staan er emmers en schalen vol op mijn atelier. Van de inspiratie van bloemen en vruchten kan ik nooit genoeg krijgen.

