



Mexico

land van Maya's





**2 speciale
Margriet
arrangementen**

en margarita's



Janneke Brinkman maakte samen met haar man Elco en hun dochters Cristine (29) en Henriette (23) een reis naar paradijselijk Mexico. Vol enthousiasme genoten zij van de parelwitte stranden en de kleurrijke cultuur. Ook zin in een luxe vakantie in de zon? **Boek dan een van deze twee unieke Margriet-arrangementen!**





Goedlachse Carlotaz brengt ons naar onze 'Casita Royale', een huisje direct aan het strand. In onze kamer liggen verse ananas, limoen en mango op ons te wachten en als extraatje aardbeien in chocola. Buiten staan de palmen zacht wiegend in de zon op het witte strand. Op ons bed zoenen twee van handdoeken gevouwen zwanen elkaar, tussen rode hibiscusblaadjes onder de klamboe. Het is hier echt een paradijsje voor pas- én lang getrouwde stellen. 'Aguas del amor' heet de douche buiten, en in onze kamer, met uitzicht op zee, hebben we een jacuzzi. Er is keuze uit maar liefst negen zwembaden en zes restaurants waar dienstvaardige obers af en aan rennen met eten en drinken. Witte kokos, oranje papaya, groene guave, rode grapefruit. De barman mengt er margarita's, piña colada's en tequila's mee. En wie durft nee te zeggen tegen een fruitige gezondheidsmix die 'aphrodisiac' heet? Een combinatie van acht groentesappen, die volgens de kaart helpt tegen elk malheur, of het nu stress, te hoog cholesterol of jicht is. De feestelijke Caribische keuken, de stijlvolle Italiaanse of de smakelijke Oosterse, ze zijn allemaal even lekker.

Het buitenleven maakt ons blij en Henriette zegt: "Als jullie me morgen zoeken, lig ik met mijn boek op het strand." Direct aan zee zijn bouwvakkers bezig het hotelcomplex uit te breiden. Elco bewondert de wijze waarop zij



met hun messcherpe machetes houten palen op maat hakken. Samen met mijn dochters duw ik hem in een hangmat. "Pas over een week mag je weer aan het werk," voegen wij hem vermanend toe. Al snel valt hij in slaap.

Oude beschavingen

Als we tijdens een uitstapje onderweg wat kokosmelk tegen de dorst kopen, komen de kinderen uit de buurt blootvoets op ons af rennen. Elke toeristendollar is er hier één uit een lange reeks die het land nog nodig heeft. Intussen ligt Mexico er felgekleurd bij. Mierzoet getinte gevelrijen, fruitstalletjes als regenbogen en lijnen met wasgoed als dozen kleurkrijt. Het land is vriendelijk en dienstvaardig. Na een eeuw van revoluties is er eindelijk stabiliteit. Eerder, halverwege de negentiende eeuw, had het volk zich van het Spaanse juk bevrijd. Lang daarvoor, vele eeuwen voor en na het begin van onze jaartelling, bloeide hier de Maya-beschaving. Om iets van die glorie te proeven, beklimmen we de 365 treden van El Castillo in Chichen Itza, een van de grootste tempelcomplexen van het land. De traptreden symboliseren de dagen van het jaar. Bovenop het heiligdom zien we hoe groots later de Tolteken en andere uit het koude Siberië afkomstige nomaden, zoals de Azteken, zich hier hebben ontwikkeld. Het schiereiland Yucatan (wat slangennest bete- >



Janneke: 'Overal zie ik hier kleur, met fruitstalletjes als regenbogen en wasgoed als kleurkrijt'



kent) werd hun nieuwe, warme thuis aan de oostkant van het 3000 km lange land. Omdat volgens de overlevering een adelaar daar ooit de gewraakte slang in het oerwoud ving, werd deze het symbool van het nieuwe Mexico.

Zoete honing en zwarte koffie

Al in de oertijd zocht men verkoeling in het betoverende *Ik Kil*, de woonplaats van de regengod. Een heldere, onderaardse bron met hangende planten en fladderende vogels. Onderweg ernaartoe zien we een oceaan van gele bloemen, die de bron vormen van de wereldberoemde honing van dit schiereiland. Van een boom langs de straat plukken we een sappige mango. Even later zet een korte tropische plensbui de straten van de koloniale handelsstad Valladolid blank. We schuilen in de overdekte markthallen, waar het gezellig en rommelig is, net als overal. We drinken koffie onder de Spaanse bogen van het plein tegenover de monumentale San Pedro. Variatie genoeg, vergeleken met de luxe Mayan Riviera in Cancun, waar zich langs de lagune een ellenlange Amerikaanse boulevard uitstrekt, speciaal voor de tropenzonaanbidders. Verderop waakt de scheefgezakte vuurtoren van het schattige Puerto Morelos over het heil van de vissers en duikers bij het koraalrif Palancar.

Het spiedende oog van fotografe Saskia vindt in het oogverblindende natuurlijke licht steeds gemakkelijk haar prooi: een bloedrode vuurboom, een bloeiende papagayo of een mooie Mexicaan. Voor dag en dauw warmen we ons aan de boven water opkomende zon, terwijl die in het rillerige Nederland aan de overkant nog maar nauwelijks in zee gezonken is.

Siesta Mexicana

Een aalscholver duikt een mahi mahi op. "Je kunt hier ook snorkelen" zegt Elco

tegen Cristine en Henriette. "Snurken, zul je bedoelen." Ze scheppen met hun gebruikte handen lauw, kraakhelder water uit de blauwe Caribische zee. "Ik werk normaal dag en nacht en je moeder nog meer. Dus mogen we nu wel eens even luieren. Geen kinderen hier, gewoon rust. RUST," herhaalt hij vergeefs, terwijl het water op zijn verbrande buik sist. "Relax, pa. Houd een siesta, zoals de Mexicanen." Dat had de schipper gezegd, die bootjes voor het vissen en duiken verhuurde. Hij vroeg hoe ver weg Holland was. Toen hij het antwoord hoorde, was zijn reactie: "Negen uur is een lange vlucht, goed voor een siesta. Mexicanen dragen geen horloge, maar zij hebben wel de tijd!"

Als herboren

Helaas komt het einde van onze vakantie naderbij. Ik besluit nog zo'n verse, fruitshake langs de vloedlijn te nemen, ter afscheid. Het Spa Resort heeft er werkelijk alles aan gedaan om ons te laten genieten. Ik had een oogontsteking van thuis meegenomen en moest mijn ogen vaak dichtknippen tegen de camera. Maar nu voel ik me als herboren, want de Zweedse massages en de gezichtsbehandeling zijn weldadig. Zwemmend in het turquoise Caribische zeewater spoel ik mijn laatste zorgen weg. Een lauw briesje voert voortdurend nieuwe gezondheid aan. Ik heb het inspannende kajakken en de ontspannende yoga weliswaar gemist, maar voel me weer fit genoeg om thuis aan het werk te gaan. Ik weet het zeker: als we ooit nog eens naar Mexico gaan, zullen we zeker niet in herhaling vervallen, omdat er nog zoveel meer te zien is. De witte palmenstranden, de prachtige Spaanse barokcultuur en de indrukwekkende overblijfselen van een eigen roemrijke cultuur. En bovenal het eeuwenoude, rijke Mexicaanse kleurenpalet, in een zeer afwisselend landschap. 🌿



Ook ideaal voor
een huwelijksreis!

9 dagen v.a.

€ 1269 p.p.

Arrangement 1

Hotel El Dorado Royale A Spa Resort*****

Riviera Maya

Als u van luxe verwennerij houdt, is dit de vakantie van uw dromen! Topkwaliteit staat hoog in het vaandel in dit super romantische oord, dat alleen toegankelijk is voor volwassenen boven de achttien jaar.

Ligging

Tussen Cancun en Playa del Carmen en direct aan het lange strand van de Caribische zee.

Faciliteiten

• zes à la carte restaurants (internationaal (twee), Mexicaans, Italiaans, Oriëntaals en Caribisch)
• negen bars • speciale bar met vruchtensappen, tropisch fruit, verschillende soorten koffie, ijsjes en milkshakes • negen zwembaden, waarvan één met zoutwater • fraaie en uitgebreide spa met jacuzzi's, een fitnesscentrum, massages, yoga en meditatie-mogelijkheden (massages zijn niet bij het all inclusive pakket inbegrepen) • twee tennisbanen

De kamers

De romantische luxueuze 'Casita's' met airco zijn van alle gemakken voorzien, o.a. een kingsize bed, tweepersoonsjacuzzi, dvd-speler met een ruim dvd-aanbod, veranda en uitzicht op zee.

Dit arrangement is inclusief:

• alle maaltijden. Deze zijn à la carte • snacks
• ongelimiteerd aantal nationale en internationale drankjes • niet-gemotoriseerde watersporten
• tennis • dagactiviteiten • introductie duikles
• elke avond een show en live muziek • een aantal keren per week gratis shuttle naar Cancun en Playa del Carmen • minibar op de kamer • roomservice

Arrangement 2

Aparthotel El Tukan***

in Playa del Carmen

Het mooie aparthotel El Tukan biedt voordelige en sfeervolle appartementen, prachtig gelegen in een tropische tuin. Het bevindt zich centraal aan de 5e Avenida, de hoofdstraat van Playa del Carmen én op slechts vijf minuten lopen van het strand.

Faciliteiten

• receptie, mini-markt • twee restaurants
• zwembad met bar en jacuzzi • beachclub op 800 m afstand van het hotel • spa en massage

Kamers

De 2-kamerappartementen zijn smaakvol ingericht en hebben een balkon of terras met zijte en/of hangmat. De 3-kamerappartementen hebben een extra slaapkamer.

Vertrekperiode arrangement 1 en 2

4 nov. t/m 2 dec. 2005, voor 9, 12, 13 of 16 dagen

Inclusief

• Vlucht per Martinair, non-stop naar Cancun
Vertrek iedere maandag en vrijdag. • Transfer luchthaven-hotel v.v., reisgids Inside Guide Mexico (één per kamer) • Aparthotel El Tukan: verblijf o.b.v. logies en ontbijt in een 2- of 3-kamerappartement

Exclusief

Luchthavenbelasting en toeslagen (ca. € 144 p.p.)

Voor boekingen en meer informatie:

0900 - 84 82 (€ 0,20 p.m.) of via www.oad.nl,

o.v.v. boekingsnummer CUN105.

U kunt ook boeken via www.margriet.nl

9 dagen v.a.

€ 566 p.p.

Playa del Carmen aan de Rivière Maya

De kuststrook tussen Cancun en Tulum wordt ook wel de Rivière Maya genoemd. In het hart van dit gebied ligt Playa del Carmen. Oorspronkelijk een vissersdorpje tegenover het eiland Cozumel, is Playa del Carmen uitgegroeid tot een sfeervolle, typisch Mexicaanse vakantieplaats met terrassen, bars, restaurants, winkeltjes en een prachtig wit zandstrand. Ook het achterland, met de vele tempels uit de Maya-cultuur, is absoluut een bezoek waard.

Ligging

De Rivière Maya ligt op het schiereiland Yucatan, in het oosten van Mexico, aan de Caribische Zee. In het noorden wordt de Rivière begrensd door Cancun en in het zuiden door Tulum. Playa del Carmen ligt in het centrum van de kuststrook, op ca. 70 km van Cancun.

Stranden

De heldere, blauwgroene Caribische zee wordt omlijst door lange, witte zandstranden. Het poederachtige koraalstrand heeft een bijzondere eigenschap: zelfs bij een loodrechte zonnestand blijft het heerlijk koel!

Uitgaansleven

Behalve het entertainment in de grote hotels zijn er in Playa del Carmen diverse bars en openlucht dansgelegenheden, zoals de Salsa club Mambo, met Caribische live muziek.

Prijsniveau

Het prijsniveau aan de Rivière Maya en in Playa del Carmen is vergelijkbaar met dat in Nederland.

Taxi's en openbaar vervoer

Aan de Rivière Maya rijden lokale bussen en natuurlijk taxi's. Er is een goede, regelmatige busverbinding met Cancun en Tulum.

Het weer

In november en december is zowel de gemiddelde dagtemperatuur als de gemiddelde zee-watertemperatuur 26°C. Het gemiddelde aantal uren zon per dag is zeven.

Exclusief voor Margriet-lezeressen

• Gratis dagexcursie naar Chichen Itza, waar u kennismakt met de eeuwenoude Maya-cultuur, t.w.v. € 55. • Bij verblijf in een 'Casita' in de Eldorado Royale: een 'Candlelight diner' voor twee personen op het strand onder de sterrenhemel!

