

Brabantse bostuin

Janneke Brinkman op
bezoek bij **Sandra Reemer**

In de prachtige woonboerderij van *Dutch Diva* Sandra Reemer wacht Janneke Brinkman een hartelijk onthaal. Verscholen in het groen van het Brabantse platteland ligt haar uitgestrekte bostuin. Een oase van rust en ruimte.



Sandra Reemer aan de koffie
met Janneke Brinkman.



'Snoeien, maaien, wieden, ik vind het **allemaal leuk**'

Wat is Brabant toch prachtig, constateer ik voor de zoveelste keer, als ik naar Sandra Reemer rijd. Het is wel even zoeken, zó verborgen in het groen ligt haar schitterende woonboerderij. De ontvangst is uiterst hartelijk: in de woonkeuken staan de koffie en aardbeientaart klaar en een enorme hoeveelheid broodjes voor de lunch. "Een Indonesisch trekje," lacht Sandra. "Wie op bezoek komt, krijgt te eten en veel ook." De zangeres woont al meer dan dertig jaar in deze boerderij. Ze kocht het pand toen ze nog maar eenentwintig jaar was, op aanraden van haar moeder. En dat had weer alles te maken met het feit dat Sandra als elfjarig kindsterretje in de muziek begon en dus al op heel jonge leeftijd geld verdiende. Haar zeer verstandige ouders drukten haar op het

hart om haar geld verstandig te investeren en dat deed ze, in deze boerderij. "Waar nu de woonkamer is, stonden toen nog de koeien," vertelt Sandra. "En de tuin was nog geen tuin, maar een weiland. Het creëren van de tuin heb ik helemaal zelf gedaan." We gaan naar buiten om het resultaat te bekijken. Eerst lopen we naar de grote moestuin, de hobby van Sandra's vader die in de buurt woont. "Dit jaar," vertelt ze, "hebben we tot eind juni asperges uit eigen tuin kunnen steken. En verder staan er aardappels, courgettes, selderij, bieten, worteltjes, paprika's, kool, sperzieboontjes en ga zo maar door. Van de frambozen maakt mijn vader ieder jaar een zalige frambozenlikeur. Heerlijk om uit eigen tuin te kunnen eten. En biologisch geteeld, natuurlijk!"

De grond beslaat bijna een hectare, het enorme gazon maait Sandra zelf: "Een heerlijk ontspannen klus waar ik zo'n mini-tractor voor heb." We lopen langs de hortensia's die dit jaar extreem laat zijn gaan bloeien. Rode kater Balou huppelt gezellig mee. De kat is niet van Sandra, maar hij verdeelt zijn gunsten over de buurt en komt langs als hij behoefte heeft aan een knuffel. "Eigenlijk," vertelt Sandra, "is deze tuin min of meer per ongeluk ontstaan. Ik deed maar wat; ik zaaide gras in, maakte hier en daar een doorgang, plantte bomen en struiken, er is geen tuinarchitect aan te pas gekomen. Het probleem van zo'n bostuin is wel dat de bomen zo groot worden dat er te weinig licht voor ze overblijft. Daarom heb ik vorig jaar met behulp van tuinman Gerard het een en ander



Sandra's woonboerderij ligt verscholen in het groen.



"Buiten geniet ik van de rust en het groen om me heen"



Gelukkig voor de hosta zitten er opmerkelijk weinig slakken in de tuin.



Roze is Sandra's favoriete kleur.



De potten met exotische planten overwinteren altijd in een speciale kas.



De bougainville doet het uitstekend in Noord-Brabant!



Rode kater Balou.



Haar enorme tuin onderhoudt Sandra bijna helemaal zelf.



Midden in het Brabantse land waan je je in Zuid-Frankrijk.



De Parrotia Persica-boom heeft een speciaal plekje in Sandra's hart.



omgehaald en van de in stukken gezaagde bomen een mooie houtwal gebouwd. Ik kan voorlopig vooruit met mijn open haard." Dennenbomen, notenbomen, kastanjabomen, er staat van alles in Sandra's tuin. De kastanjes zijn ontsproten uit stekjes die haar vader dertig jaar geleden voor haar meenam, de grote dennen heeft ze ooit voor een dubbeltje per stuk als mini-boompjes gekocht en geplant. Ook de eekhoorns zorgen voor nieuwe aanplant, doordat ze overal in de tuin noten verstopten voor hun wintervoorraad. Naar de rozen wijzend, zegt Sandra: "Deze Lady of

the Dawn vind ik echt bij een boerderij horen. Maar ook de hortensia's en rododendrons. Als die gaan bloeien, weet je niet wat je ziet, zo mooi." Er zijn twee bomen die een speciale plek in haar hart hebben: de bijzondere oerboom Gingko, die uit de tuin van haar ouders is overgeplant, en de Parrotia Persica, een cadeau voor haar tienjarig jubileum als ambassadrice van de *Nationale Boomfeestdag*. Die heeft dan ook een mooie, solitaire plek op het gazon gekregen. Het zonnige terras bij de boerderij verraadt Sandra's liefde voor het exotische. Zo is ze de trotse eigenares van

een karakteristieke olijfbom en van uitbundig bloeiende bougainville's en oleanders. "Die laat ik wel iedere herfst naar een speciale kas brengen, waar ze overwinteren." In een hoekje bij de keuken kweekt Sandra Indonesische kruiden zoals sereh, daun jerukperut en laos. Ze is dol op haar groene oase: "Als het mooi weer is, blijf ik geen minuut binnen. Dan wil buiten zijn en genieten van de rust, het groen en het zingen van de vogels. Deze tuin is voor mij ontzettend belangrijk. Snoeien, maaien, wieden, ik vind het allemaal leuk." 🌿

'Als het mooi weer is, blijf ik geen minuut binnen'

interview: janneke brinkman i.s.m. heleen spanjaard; fotografie: peter kooijman, styling: juuth baehner